

# Titta ut genom fönstret.



För det finns lite fina saker att titta på.

Du som sitter på ett tåg någonstans i Dalarna skulle till exempel kunna hålla utkik efter Djurmo klack. Det är en klippa med vacker naturskog runt omkring sig.

Eller om du sitter på ett tåg på mellan Eskilstuna och Nässjö. Titta ut någon mil före Norrköping. Där på höger sida hittar du en naturskog som heter Skogsgården.

För er på resa i Skåne, Halland och Bohuslän har vi tyvärr inte så många tips på naturskogar. Men om du sitter på ett tåg i Västerbotten så ta en titt på Bergsjöberget några mil söder om Umeå. Där finns det fortfarande kvar en fantastisk naturskog.

Glöm inte bort att titta nu bara. För om det är en sak som är säker, ja då är det att naturskogarna i Sverige huggs ned i en rasande fart. Bara sedan 1950-talet har vi kalhuggit 60 % av våra skogar. Och lägger man till alla de kalhyggen som gjordes innan det. Då blir det faktiskt inte så mycket kvar.

Men det kan väl ändå inte stämma, kanske du tänker. Men tyvärr gör det det. För den skog som du mestadels kan se svischa förbi utanför ditt fönster kan man knappt kalla för skog längre. Det är oftast bara planterade kalhyggen med träd som fungerar att göra papper av. Och det är inte så värst bra.

För när flera hundra år gamla skogsområden huggs ned då slutar saker och ting fungera som de ska. Djur- och växtlivet blir

rubbat och många arter klarar inte av att leva i de planterade skogarna. Kol som legat bundet i marken släpps ut som koldioxid. Turister som åkt till Sverige för att uppleva vår orörda natur blir besvikna och åker någon annanstans. Och du får sitta här på tåget och hålla tummarna för att du ska hinna åka förbi en riktigt skog.

Det konstigaste med allt är att vi i Sverige tror att vi sköter det här på ett bra sätt. Men det är tyvärr inte så. Vi är ett av de länder i Europa som är sämst på att skydda sin naturskog. Och det beror framförallt på att vi har en ganska slapphänt skogspolitik.

Därför måste vi få våra politiker att tänka om. För man ska inte kunna hugga ned flera hundra år gamla naturskogar bara hursomhelst. Men i princip så är det så det funkar just nu. De lagar som finns är alldeles för svaga och om man bryter mot dem så händer oftast ingenting.

Du får gärna hjälpa oss att ändra på det. Det kan du göra genom att bli medlem för 295 kr/år. För ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra. Då kan vi få politiker att förstå att det är dags för en förändring. Vi kan ta fram konkreta lösningar. Och vi kan sätta press på företagen som hugger ner våra skogar.

Du kan medlem redan medan du sitter här på tåget. Sms:a bara "medlem" till 72 900 så får du ett inbetalningskort hem till dig.

Ha en fortsatt trevlig resa.

# Titta ut genom fönstret.

För det finns lite fina saker att titta på.

Du som sitter på ett tåg någonstans i Dalarna skulle till exempel kunna hålla utkik efter Djurmo klack. Det är en klippa med vacker naturskog runt omkring sig.

Eller om du sitter på ett tåg på mellan Eskilstuna och Nässjö. Titta ut någon mil före Norrköping. Där på höger sida hittar du en naturskog som heter Skogsgården.

För er på resa i Skåne, Halland och Bohuslän har vi tyvärr inte så många tips på naturskogar. Men om du sitter på ett tåg i Västerbotten så ta en titt på Bergsjöberget några mil söder om Umeå. Där finns det fortfarande kvar en fantastisk naturskog.

Glöm inte bort att titta nu bara. För om det är en sak som är säker, ja då är det att naturskogarna i Sverige huggs ned i en rasande fart. Bara sedan 1950-talet har vi kalhuggit 60 % av våra skogar. Och lägger man till alla de kalhyggen som gjordes innan det. Då blir det faktiskt inte så mycket kvar.

Men det kan väl ändå inte stämma, kanske du tänker. Men tyvärr gör det det. För den skog som du mestadels kan se svischa förbi utanför ditt fönster kan man knappt kalla för skog längre. Det är oftast bara planterade kalhyggen med träd som fungerar att göra papper av. Och det är inte så värst bra.

För när flera hundra år gamla skogsområden huggs ned då slutar saker och ting fungera som de ska. Djur- och växtlivet blir

rubbat och många arter klarar inte av att leva i de planterade skogarna. Kol som legat bundet i marken släpps ut som koldioxid. Turister som åkt till Sverige för att uppleva vår orörda natur blir besvikna och åker någon annanstans. Och du får sitta här på tåget och hålla tummarna för att du ska hinna åka förbi en riktigt skog.

Det konstigaste med allt är att vi i Sverige tror att vi sköter det här på ett bra sätt. Men det är tyvärr inte så. Vi är ett av de länder i Europa som är sämst på att skydda sin naturskog. Och det beror framförallt på att vi har en ganska slapphänt skogspolitik.

Därför måste vi få våra politiker att tänka om. För man ska inte kunna hugga ned flera hundra år gamla naturskogar bara hursomhelst. Men i princip så är det så det funkar just nu. De lagar som finns är alldeles för svaga och om man bryter mot dem så händer oftast ingenting.

Du får gärna hjälpa oss att ändra på det. Det kan du göra genom att bli medlem för 295 kr/år. För ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra. Då kan vi få politiker att förstå att det är dags för en förändring. Vi kan ta fram konkreta lösningar. Och vi kan sätta press på företagen som hugger ner våra skogar.

Du kan medlem redan medan du sitter här på tåget. Sms:a bara "medlem" till 72 900 så får du ett inbetalningskort hem till dig. Ha en fortsatt trevlig resa.

